

# Nieuwsbrief



Schooljaar 2022-2023 nr. 2

16 t/m 30 september 2022

## Van de directeur

### Vredesakkoord

Afgelopen week is er een vredesakkoord getekend. De partijen die dit gesloten hebben waren het er over eens dat ze de “wapens” neer moesten leggen. Elkaar negatief bejegenen, elkaar uitdagen, schelden etc. levert alleen maar verdriet op. Na een gesprek, waarbij beide partijen de gelegenheid hebben gekregen om hun verhaal te doen, kwamen we tot de conclusie dat vrede veel belangrijker is dan “oorlog”. Het waren twee jongens van school, leuke jongens die elkaar helaas af en toe dwars zitten, ze kwamen samen met de bemiddelaar, meester Rutterkamp tot een akkoord. Dit hebben we met een boks bekrachtigd.



Toen ik daarover nadacht kwam ik tot de conclusie dat deze jongens wijzer zijn dan de grote mensen die in oorlog zijn. Er vallen zoveel doden in de Oekraïne omdat notabene broedervolken tegen elkaar in opstand zijn. We zingen met Kerst vrede op aarde .... we zien er helaas weinig van terug. Er is maar één echte vrede, daar is niet over te onderhandelen. Dat is de vrede die God belooft: *Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. (Joh. 14: 27).*

## Terugblik

### Informatieavond

Dinsdag hebben we veel ouders/verzorgers ontmoet op de informatieavond van school. Fijn dat u er was. De groepsleerkrachten hebben u bijgepraat over de specifieke zaken van komend schooljaar. We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers sterk betrokken zijn bij school, nee beter gezegd; bij hun kind. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel namelijk uw kind voorbereiden op de toekomst, de maatschappij waar hij/zij straks zijn/haar plekje mag krijgen.

## Personeel

### Jubileum

Vorige week donderdag hebben we stil gestaan bij het feit dat juf Kirsten Zomer (fysio) 25 jaar in het onderwijs werkt en ook 25 jaar op dezelfde plek nml. de Elimschool. Van harte gefeliciteerd juf Kirsten!

## Corona

### Scenario's

Eerlijk gezegd had ik er liever niet over geschreven maar toch zijn we bezig om voor eventuele opleving van Corona vanuit de 4 scenario's, die het ministerie van onderwijs voor ons klaar heeft gezet, beleid te maken. We hopen dat we dat beleid niet nodig hebben maar we zijn in ieder geval beter voorbereid dan de jaren hiervoor. We constateren overigens dat er druppelsgewijs wel weer meldingen van Corona binnen komen.



## Onderwijs

### Nieuwe rekenmethode

Afgelopen schooljaar heeft het team gezocht naar een geschikte rekenmethode ter vervanging van Reken Zeker. Inmiddels zijn wij twee weken aan het werk met de rekenmethode Getal & Ruimte Junior. We hebben enorm ons best gedaan om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen en de kinderen in de juiste niveaugroepen te plaatsen. De kinderen worden goed gevolgd en afhankelijk van de resultaten kan het voorkomen dat een leerling in een andere groep wordt geplaatst. Aan het begin van ieder nieuw blok ontvangt u een nieuwsbrief zodat u inzage heeft in de leerstof voor de komende periode. Dit jaar gaan we aan de slag om de methode goed in te voeren door regelmatige evaluaties en rapportages.



## Herinnering Privacy voorkeuren in Parro



Het instellen van uw privacy-voorkeuren gaat als volgt:

1. Ga naar instellingen
2. Klik op 'Privacy voorkeuren'
3. Vul uw privacy voorkeuren in en klik vervolgens op opslaan.
4. Vul dit in voor al uw kinderen.

Wilt u dit **vòòr 23 september '22** doen? We gaan ervanuit als u niet reageert dat u akkoord bent met algemene toestemming.

## Agenda

Ma/Di 26-27 september

Donderdag 29 september

Ma. 17 t/m 21 oktober 2021

Woensdag 26 oktober 2021

Donderdag 24 november

Tennisclinics tijdens de gymlessen.

Studiedag Elimschool - alle leerlingen vrij

Herfstvakantie

Studiedag PCPO: alle leerlingen vrij

Breed onderbouw-overleg OB1, Ob 3 en MB1 vrij

## Ter inspiratie

### U biedt werkelijke rust en vrede

De rust Heer en de stilte,  
het vliegt me zovaak aan.  
In de wereld is er kou en kilte,  
maar U ziet mij gelukkig staan.

U bent er als het stil is,  
maar ook als ik de warmte zó mis.  
Heer, vul de leegte in mijn hart,  
en wees bij mij in mijn smart.

Waar and'ren samen zijn,  
doet juist dát mij zovaak pijn.  
Het is een diep en stil verdriet,  
maar de meesten begrijpen dat niet.

U o Heer, begrijpt mij volkomen,  
U kent mij van buiten en van binnen.  
Bij U mag ik altijd komen,  
altijd mag ik opnieuw beginnen.

Maak mij Heer, tot een stralend licht,  
dat ik ondanks al het verdriet,  
mag juichen voor Uw aangezicht,  
mag getuigen van U, Die rust en vrede biedt.

Gedicht: Henriëke Duijst