

# Nieuwsbrief



Schooljaar 2021-2022 nr. 18

4 juni t/m 17 juni 2022

## Van de directeur

*Pinksteren 2022*

Herkennen jullie ook dat gevoel....? De hele wereld staat in brand en de kerk viert feest. Past dat wel?

Twee Pinksterdagen waarin we denken aan de uitstorting van de Heilige Geest. Vaak gesymboliseerd met het neerdalen van een duif, een duif.... ook het symbool van vrede. Dit lijkt te passen als water en vuur in de huidige tijd. Het vuur van de Geest werd gezien op de hoofden van Zijn leerlingen. Het bluswater kwam van de andere kant: ze zijn dronken. Er werd niet geloofd in het wonder van de Geest. Ook in deze tijd geloven maar weinig mensen in de Geest als God. Toch ligt daar de sleutel van de vrede. De echte vrede. Vrede die de wereld niet kan geven. Laten we stoppen met al ons bluswerk en laten we de Heilige Geest Zijn gang maar gaan. Dan is er echt vrede op aarde.



## Organisatie

*Studiemiddag/avond*

Op dinsdag 7 juni hebben we als team een studiebijeenkomst na de lessen. We gaan het hebben over onze kernwaarden en ons onderwijs voor de toekomst. We worden begeleid door een externe deskundige die met ons het missie- en visietraject loopt. De komende jaren zal er wat van te merken zijn in onze dagelijkse praktijk. Uiteindelijk gaat het om uw kind, de ontwikkeling van een uniek schepsel in een complexe wereld. Daar gaan we graag voor met ons team.

*Hectische periode*

De laatste weken hebben we wat uitdagingen voor wat betreft de bezetting van ons team. Een onderwijsassistent met langdurig verlof, een groepsleerkracht ziek en allerlei organisatorische dingen die de reguliere planning in de war gooien (o.a. kamp). U en uw kind merkt er niet veel van want er valt eigenlijk bijna geen les uit. Er zijn wel wisselingen van personeel maar dat kunnen onze leerlingen over het algemeen goed handelen. We hopen op uw begrip voor deze situatie.

## Terugblik

*Persoonlijk*



Ik loop ruim 5 maanden mee op de Elimschool. De eerste maanden waren vooral oriënterend maar sinds 1 maart is het serieus. Het (speciaal) basisonderwijs is duidelijk anders dan het voorgezet onderwijs waar ik 38 jaar gewerkt heb. Ik geniet vooral van de leerlingen. Ze zijn zo puur en ontwapenend. Af en toe ook ondeugend maar dat was ik vroeger ook 😊

Wat ik ook erg waardeer is de betrokkenheid van het personeel op de school. Met ons allen gaan we voor de kinderen. Daar zit een hele sterke drive achter. De korte lijnen met de ouders/verzorgers vind ik ook erg fijn. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor uw kind. Samen maken we het sterk!

## Agenda

6 juni	Tweede Pinksterdag (vrij!!)
8 juni	Maandopening MR-vergadering
23 juni	Alle leerlingen 's middags vrij!
29 juni, 5 en 7 juli	Rapportgesprekken

## Ter inspiratie

# Pinksteren

Geen vertaalapp was er nodig  
Of een boekje hoe en wat  
De discipelen spreken vreemde talen zonder  
Les op school te hebben gehad

Ze vertellen in heldere woorden  
Hoe kan dat nu toch zijn  
Ach lachen er een aantal  
Ze zitten vol met wijn

Nee, dat is beslist niet waar  
Draai het om met 180 graden  
Want hoor eens wat er klinkt:  
De grootheid van Gods daden

Gods Geest is uitgestort  
In wind en in tongen van vuur  
Vandaar dat deze mannen spreken  
Onvervalst, waar en puur

Voor iedereen te horen  
En duidelijk te verstaan  
Niet tegen dovemansoren gezegd  
Wat Jezus heeft gedaan!

De Geest heeft het vertaald  
Dat wil Hij nog steeds doen  
Hij is immers Dezelfde als op  
Die Pinksterdag van toen

## Annets Alfabet