

Nieuwsbrief



Schooljaar 2020–2021 nr. 08 27 nov. t/m 11 dec. 2020

Advent

Aanstaande zondag is het de eerste advent. Een tijd om vooruit te kijken. En de tijd om ons voor te bereiden op het Kerstfeest: het feest waarbij we de geboorte van Jezus vieren.

In de adventstijd zie je ook bij verschillende huizen een lichtgevende ster, een adventsster voor het raam hangen. Dit verwijst naar het feest van het licht: Jezus kwam om licht in de duisternis te brengen.



Terugblik

Vorige week woensdag waren alle leerlingen vrij omdat alle collega's van onze schoolvereniging een studiedag hadden met betrekking tot ICT. We zijn deze studiedag online met elkaar begonnen. Frans Nawijn deed de opening en daarna werden alle collega's toegesproken door 'onze' onderwijs minister Arie Slob.

De dag is daarna per school verder gegaan. We zijn bezig geweest met o.a. digitaal lesgeven als de kinderen weer thuis zouden komen te zitten, omgaan met iPads en hoe deze in te zetten bij de leerlingen, het werken met Prowise en nog vele 'digitale onderwerpen'. We hadden gehoopt op een dag vol ontmoetingen maar ondanks de online versie is het toch een zinvolle dag geweest.

Hij komt, hij komt...

Vorige week hadden we op school al een brief ontvangen van Sinterklaas. Hij vertelde ons dat hij vanwege Corona meer thuis moest werken dan hij ooit gedaan heeft en dat hij daarom niet naar de Elimschool kan komen. Hij beloofde wel dat het een echte feestdag ging worden en dat hij ook zeker de kinderen van de Elimschool niet zou vergeten.

Van dinsdag op woensdag waren de Pieten al geweest en hadden ze voor alle kinderen wat lekkers gebracht.

En vrijdag, een echte feestdag, dat hebben we geweten... er stond een



geweldige 'surprise' klaar in de gymzaal

en ook de cadeautjes waren op de Elim aangekomen. Echt voor elk kind was er wel iets en er waren opnieuw weer heel veel pepernoten.

Het was dit jaar zeker een hele bijzondere verjaardag van onze Sint maar dat we hebben genoten is op de vele foto's op Parro wel te zien.



Kerstviering op de Elim

Donderdagmiddag 17 december vieren wij kerst op school. Het thema is 'Het beste nieuws'. Jezus is voor ons naar de aarde gekomen, dat is toch het beste nieuws dat er is?! We vieren het kerstfeest dit jaar in onze eigen klas met onze eigen juf of meester. Ook krijgen we die dag een lunch van school. Uw kind hoeft dus geen brood mee te nemen. Denkt u wel aan drinken (en fruit) voor de ochtendpauze?



Verwijzingsgesprekken schoolverlaters

De leerlingen van bovenbouw 2 zijn de afgelopen periode aan de slag geweest met de eindtoetsen. Naar aanleiding van deze toetsen en de algemene resultaten zijn de leerkracht, de IB-er en de orthopedagoog als verwijzingscommissie bij elkaar gekomen, om voor elke leerling een goed eindadvies te kunnen geven. Op 3 en 7 december zullen deze eindadviezen met ouder(s)/verzorger(s) en natuurlijk de schoolverlaters zelf worden besproken. We hopen op goede gesprekken!

Schoolfruit

Woensdag: worteltjes
Donderdag: snacktomaatjes
Vrijdag: peer



Agenda

3 en 7 december: verwijzingsgesprekken
17 december: kerstviering (onder schooltijd)
18 december: **12.00 uur** Alle leerlingen vrij!

Doordenkertje

